

Bolu-Mengen ve Yedigöller (13-14 Mart 2010)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK)'nın Mart ayı konaklamalı fotoğraf etkinliğini 13-14 Mart 2010 tarihleri arasında Bolu-Mengen ve Yedigöller'e gerçekleştiriyoruz. Her mevsiminin farklı olduğu Yedigöller'e fotoğrafçıların yanı sıra özel konuklarımızla birlikte toplam 17 kişilik bir ekiple gidiyoruz. Aramızda, derneğimizin onur üyelerinden ve usta fotoğrafçılardan, Sıtkı Fırat ve Tansu Gürpınar hocalarımız da var.

13 Mart 2010, Cumartesi

Saat 07:30'da Ankara'dan özel aracımızla yola çıkıyoruz. Otobandan Yeniçağa istikametinde gidiyoruz. Yolumuzun buradan geçtiği her etkinliğimizde durup mola verdiğimiz Ziya dinlenme tesislerinde durarak rituelimiz olan Kıymet Hanımın hazırladığı güzel keklerini yiyoruz. Molanın ardından, saat 11.30'da hep önünden geçtiğimiz ama bir türlü yakınına gidemediğimiz Yeniçağa gölünde durarak gölün yakınına kadar sokuluyoruz. Göl kenarındaki ilk molamızı seyir terasının olduğu noktada veriyoruz. Daha sonra göle karışan akarsunun olduğu noktada ikinci molamızı veriyoruz. Hava açık ve pamuk bulutlu, ancak esen sert rüzgar üsütüyor.



Seyir terasından Yeniçağa gölü-Yeniçağa, Bolu

Saat 12.35'de Yeniçağa'dan ayrılıp 750 devlet karayolunu takip ederek Mengen'e doğru gidiyoruz. Mengen'de Müdürün Yeri'nde yemek molası verip ana yemekten önce meşhur bulgur çorbası içiyoruz. Yemeğin ardından Mengen'den ayrılarak bugün ilk durağımız olan Mengen'in Bürnük göletine gitmek için Eskipazar yönüne yöneliyoruz. Mengen çıkışından kısa bir süre sonra Bürnük Gölet tabelasını görünce sola sapıyoruz. Yol boyu kısa molalar verip, baharla birlikte canlanan doğayı ve üstümüzdeki pamuksu bulutları fotoğraflıyoruz.



Bürnük Gölü-Mengen, Bolu

Saat 14.45 gibi Bürnük göletinin girişine ulaşıyoruz. Burada gördüğümüz ve birçoğumuz için yeni olan ebe çamı ve çayırda açmış siklamenleri, çiğdemleri ve çuha çiçeklerini fotoğrafladıktan sonra gölete kadar yürüyoruz. Bizden başka bir-iki grup da piknik için burada. Bürnük göletini turlayıp ilginç bulduklarımızı fotoğraflıyoruz. Kalan zamanımızda da toprak araç yolu boyunca yürüyüş yapıyoruz. Gün ışığından daha çok faydalanıp yolumuzun üstünde fotoğraf yakalamak için karanlığa kalmadan saat 17.30 gibi göletten ayrılıyoruz. Bürnük köyünün üstünden geçerken kısa bir mola verip köyü yukarıdan fotoğraflıyoruz. Bu seyir noktasında tümüyle ağaçtan yapılmış özgün bir çocuk parkı var.



Foto: S. Özvatan



Bürnük köyü-Mengen, Bolu

Geldiğimiz yoldan farklı bir yoldan, Çırdak köyü üzerinden geceyi geçireceğimiz Hindiba pansiyona gidiyoruz. Günün son ışıklarını Çırdak köyünde yakalıyoruz. Yedigöller yolu üzerindeki Hindiba'da odaların isimleri doğada olduğumuzu hissettiriyor. Ben, Sümer ve kaptanımız ile birlikte Kayın-1 isimli odada kalıyorum. Bu küçük pansiyon çok temiz ve düzenli, tek katlı olduğu için de fazla görüntü kirliliği oluşturmuyor.



Çırdak köyü-Mengen, Bolu

Saat 19.00'da başlayacak olan akşam yemeğine kadar odalarımızda dinleniyoruz. Açık büfe olan yemeğinin ardından masalarımızı birleştiriyoruz ve çaylarımızı yudumlarken keyifli sohbet ediyoruz. Yatmadan önce ise dışarıdaki çardakta yakılan ateşin başında bir müddet sohbet edip zaman geçiriyoruz.

14 Mart 2010, Pazar

Sabah fotoğraf çekmek için Füsün ile sözleşerek erken uyanıyoruz. Saat 7.30'da başlayacak kahvaltı vaktine kadar Faruk Beyin de bize katılması ile etrafı dolaşıyoruz. Fazla fotoğraf çekemesek de günün bu erken vaktinde kuş seslerinin eşliğinde yürümek çok keyifli oluyor. Yağan yağmurdan dolayı çamurlaşan yollarda yürümemiz zor oluyor, fazla uzaklaşamıyoruz.

Kahvaltının ardından tesislerden ayrılıyor. Bugünü Yedigöller'de geçireceğiz. Yol boyu ara ara inerek yol üzerinde ilginç bulduklarımızı fotoğraflıyoruz. Havanın kapalı ve ara ara çiselemsine rağmen fotoğraf için hoş bir atmosfer var.



Yedigöller yolundan

Yolumuzun üzerinde Yazıcık (Dirgine)'de kısa bir çay molası veriyoruz. Köyde kurulan pazarı gözünden kaçmayan fotoğrafçılar molada soluğu pazar yerinde alıyor. Çaylarımızı içip pazara dağılan fotoğrafçıları topladıktan sonra bu şirin köyden ayrılıyor. Karadere boyunca dere yatağına paralel giden yolu izliyoruz. Aralarda fotoğraf molaları da vermeyi ihmal etmiyoruz.

Saat 13.50 gibi Yedigöller milli parkına ulaşıyoruz. Fotoğraf için etrafa yayılmadan önce yemek işini halletmeyi planlıyoruz. Buraya Tansu Bey ile gelmiş olmanın ayrıcalığını görüyoruz, Tansu beyi tanıyan park görevlileri bizleri yönetim binasının sıcak mekânına davet ediyorlar. Yanımızda getirdiğimiz malzemelerle sade bir öğlen yemeği hazırlayıp yiyoruz. Yanan sobanın üstünde kaynayan sıcak çaylarımızı içtikten sonra fotoğraf için hazırlanıyoruz.



Yedigöller

Yemeğin ardından önce Büyük gölün etrafını dolaşıyoruz. Serin gölü de uzaktan izliyoruz. Çok hafiften yağmur ciseliyor ama fotoğraf çekmemize engel olmuyor.



Büyüköl-Yedigöller, Bolu



Büyükgöl-Yedigöller, Bolu

Yukarıdaki diğer gölleri de görmek için Büyükgöl'den ayrılıyor. Bazılarımız araçla, bazılarımız da yürüyerek yukarıdaki göllere doğru gidiyoruz.



Yedigöller, Bolu



Şelaleler, Yedigöller

Kuruyup dökülen kayın yaprakları arasında yürümek çok keyifli oluyor. Şelaleler çok coşkulu akıyor. Yolumuzun üstündeki Dilek çeşmesi ve Gülen kayalarını da görerek yukarıdaki göllere ulaşıyoruz. Araçla gelen grup bizi burada bekliyor.





Sazlıgöl, Yedigöller

Nazlıgöl, Kurugöl, Sazlıgöl, ve İncegölü de gördükten sonra Ankara'ya dönüş hazırlıklarına başlıyoruz. Saat 17.00 gibi geldiğimiz yoldan farklı bir yoldan gitmek için Bolu üzerinden giden yoldan dönmeye karar veriyoruz. Aldığımız bilgilerden yolun ulaşılabilir olduğunu öğreniyoruz.



Şelaleler, Yedigöller



Yedigöller-Bolu yolu

Ayrılırken başlayak hafif yağmur yukarılarda kara dönüşüyor. Her yükselişimiz ile birlikte yerdeki kar kalınlığı da artıyor. Bu kar taze, dün aşağıya yağın yağın buraya kar olarak inmiş. Yükselişimizle birlikte kar kalınlığı daha da artıyor. Aralarda durarak bu sene hasret kaldığımız kar görüntüsünü hazmetmeye çalışıyoruz.



Yedigöller-Bolu yolu



Artan kar kalınlığı yol için ara ara endişelendirse de greyderin açtığı yoldan sorunsuz olarak yola devam ediyoruz.

Bolu - Ankara otoban güzergâhında Ziya tesislerinde verdiğimiz moladan sonra Ankara'ya saat 20.30 gibi ulaşıyoruz.

Hüseyin Sarı
05 Nisan 2010, Ankara