

Samandere ve Güzeldere-Düzce Etkinliği (23-24 Ocak 2010)

Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı

23-24 Ocak 2010 tarihleri arasında Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) organizasyonunda 22 kişilik bir grupla konaklamalı olarak Düzce il sınırları içinde bulunan Samandere ve Güzeldere şelalelerine gidiyoruz.

23 Ocak 2010 Cumartesi

Saat 07.00'de Ankara'dan özel aracımız ile yola çıkıyoruz. Anadolu otopanından giderek Kaynaşlı gişelerinden çıkıyoruz. E-5 yolunu takip ederek Düzce'ye ulaşıyoruz. Burada yaptığımız kısa bir alışverişinin ardından Beyköy beldesi üzerinden geçerek geceyi geçireceğimiz Samandere köyüne yöneliyoruz.



Samandere'ye giderken

Düzce ve civarında fazla kar yok ancak gittikçe dikleşen Samandere yolunun bazı yerlerinde yolda oluşan çökmelerden dolayı az kara rağmen ulaşım zorlaşıyor. Bazı yerlerde araçtan iniyoruz, bazı yerlerde ise aracımızı itmek zorunda kalıyoruz.

Saat 12.50 gibi şelaleye ismini veren Samandere köyüne ulaşıyoruz. Geceyi geçireceğimiz Şelale pansiyonuna yerleşerek yemeklerimiz hazırlanana kadar köyün hemen yanında bulunan Samandere şelalesini fotoğraflamaya gidiyoruz.

Bir çoğumuz ilk kez görüyor bu görkemli ve ürkütücü şelaleyi. Uğur deresi üstünde olan şelale 20 m yüksekten düşüyor. Kayalar arasına gizlenmiş şelalede, su geçtiği kayaları zamanla oyarak üç kademeli bir şelale oluşturmuş. Tabiat anıtı olan bu şelale gerçekten görülmeye değer. Diğer mevsimlerde şelalenin çok daha renkli görüntüler vereceğini düşünüyoruz ve gelmek için planlar yapıyoruz.



Pansiyona dönerek bizim için hazırlanmış taze alabalıkları yiyoruz. Çaylarımızı da içtikten sonra saat 15.30'da günün geri kalanını yürüyüş yaparak değerlendirmek üzere yola çıkıyoruz.



Samandere köyü



Samandere köyü



Uğur deresi, Samandere

Samandere'yi Abant'a bağlayan, şimdi karla kaplı toprak yol boyunca yürüyoruz. Yerde 5-10 cm kalınlığında kar var, beklediğimizden daha az! Ruhumuzu yumuşatan yaklaşık 2.5 saat süren bu yürüyüşden sonra yorgun ama huzurlu olmanın keyfi ile pansiyona dönüyoruz.



Samandere-Abant yolu



Samandere şelalesi



Samandere köyü

Pansiyonda yediğimiz lezzetli akşam yemeğinin ardından lobide, yanan sobanın etrafında toplanarak sıcak kestaneler eşliğinde sohbet edip; gecenin keyfini çıkarıyoruz. Ama gecenin asıl sürprizini görmek için saatin ilerlemesini beklememiz gerekiyor. Dışarıda kar aralıksız yağıyor.



Samandere köyü

Gecenin beklenen sürprizi Züleyha'dan geliyor. Üşenmeden çiğ köfte yoğuruyor bizlere. Kışın bu vaktinde burada balık ve kestane yemek tamam da ya çiğ köfteye ne demeli! Bir isim vermek gerekirse belki FSK ayrıcalığı. Ölçüsünü kaçıracak yediğimiz lezzetli çiğ köftelerin ardından yarın göreceğimiz yerleri düşleyerek odalarımıza çekiliyoruz.

24 Ocak 2010 Pazar

Kar yağmaya devam ediyor. Pansiyonda yaptığımız kahvaltının ardından saat 08.00 gibi pansiyondan ayrılıyoruz. Bugün planımızda Efteni Gölü ve yöredeki bir diğer görkemli şelale, Güzeldere şelalesine gitmek var.

Köyden ayrılmadan köy meydanındaki orman şehitleri için yapılmış anıt dikkatimizi çekiyor. Özgün olan bu anıtta 1943 yılından bu yana şehit olan ormancılarının adları yazılı. Bizler de, bu güzellikleri görmemizin sebepleri olan bu şehitlerimizi saygı ile anarak dönüş hazırlığına başlıyoruz.



Samandere köyü



Orman şehitliği, Samandere köyü

Samandere'den ayrılışımız, gelişimizden çok daha zor oluyor. Sabaha kadar yağın kar, yolları kapatmasa da bir hayli kayganlaştırmış. Pansiyonunda kaldığımız Zekai Bey, farklı bir yoldan geri dönmemizin daha güvenli olacağını söylüyor. Öyle de yapmaya çalışıyoruz ancak güvenli olan yola çıkmak için aşmamız gereken virajlı bir rampaya aracımız çıkamıyor. Zincir takmak da çözüm olmuyor. Bir-iki denemeden sonra geldiğimiz yoldan dönmeye karar veriyoruz. Güvenliği arttırmak için de ön tekerleklere Zekai Beyden ödünç aldığımız zincirleri takıyoruz ve ancak saat 09.30 gibi buradan ayrılabiliriz.

Yavaş ve bir o kadar da adrenali yüksek inişimiz neyse ki sorunsuz oluyor. Tehlikeli parkurları atlattıktan sonra aldığımız ödünç zincirleri Zekai beye verip vedalaştıktan sonra Beyköy'e doğru gidiyoruz.



Beyköy üzerinden geçerek Gölyaka ilçesi yakınındaki Efteni gölüne doğru yöneliyoruz. Saat 11.30'da Efteni Kuş cennetine ulaşıyoruz. 2005 yılında yaban hayatı koruma alanı ilan edilen gölün seyir terasında kısa bir mola vererek bu güzel gölü fotoğraflıyoruz. 150 kuş çeşidini besleyen göl, kuşların göç yolu üstünde.



Efteni Gölü kuş cenneti, Gölyaka-Düzce

Saat 11.50'de Efteni gölünden ayrılarak Güzeldere şelalesine doğru gidiyoruz. Yol tarifi almak için konuştuğumuz köylüler araçla şelaleye bu mevsimde çıkamayacağımızı söylese de biz yine de şansımızı zorlamak istiyoruz. Yerde çok az kar var, yolun bu kısmı tümüyle açık görünüyor.

Bıçkıderesi vadisi boyunca yükselen asfalt yolu takip ediyoruz. Yükselişimizle birlikte kar kalınlığı da yer yer artıyor, bazı yerlerde ise yolu tamamen kaplamış durumda. Gidebildiğimiz kadar gitmeye devam ediyoruz.

Güzeldere köy girişine geldiğimizde ise yol dikleşiyor, artan kardan dolayı aracımız bir virajı çıkamıyor. Tekerlere bir kez daha zincir takıyoruz. Bugün bu kaçınıcı zincir takışımız, sayısını biz de unuttuk! Osman kaptan büyük bir özveri ile bizi şelaleye götürmek için çabalayıp duruyor, her seferinde zincir takıp-çıkıyor üşenmeden. Zincirle bir süre gittikten sonra zincir atıyor. Aracımızı burada bırakarak şelaleye kadar yürümeye karar veriyoruz.



Efteni Gölü kuş cenneti, Gölyaka-Düzce

Güzeldere köyünün içinden geçerek şelaleye giden yaklaşık 1.5 km'lik yolu kar içinde yürüyoruz. Bıçkıderesi mevki olarak bilinen Güzeldere şelalesinin yanında bulunan ama şimdi karlarla kaplı mesire alanına saat 14.00 gibi ulaşıyoruz.



Güzeldere mesire alanı



Güzeldere şelalesi

Bu kış günü burada bize yemek ikram etmek için bulunan dinlenme tesisinin işletmecisi Hüseyin Beye siparişlerimizi verdikten sonra şelaleyi görmek için dere yatağına gidiyoruz.



Güzeldere şelalesi piknik alanı



Şelalenin yanına kadar giden karla kaplı merdivenlerden inerek yaklaşılabildiğimiz kadar şelaleye yaklaşıyoruz. Elmacık Dağları'nın suyunu toplayan derelerden biri olan Güzeldere ırmağı üstündeki bu şelale, Samandere'den oldukça farklı; daha sakin ve huzur verici. Güzeldere şelalesi yaklaşık 120 metreden yayılarak dökülüyor.

Şelale ziyafetinden sonra mide ziyafeti için restoranta geçiyoruz ve burada siparişini verdiğimiz alabalık yiyoruz. Yemeğin ardından zaman kazanmak için aracımızın olduğu yere kadar dönüşümüzü traktörle yapıyoruz. Kar sürekli ve yoğun olarak yağmaya devam ediyor.

İlk zincir taktığımız noktada bizi bekleyen aracımıza binip nefeslerimizi tutarak dönüş geçiyoruz. Gelirken açık olan yol şimdi karla kaplı. Sorunsuz bir şekilde Efteni Gölü kıyısına iniyoruz. Belki bir saat daha gecikmiş olsaydık burada mahsur kalabilirdik.

Zincirleri çıkardıktan sonra Düzce'ye geçiyoruz. Geldiğimiz yoldan, anlatacak çok şeylerle Ankara'ya geri dönüyoruz.

Saat 20.20 gibi Ankara'da oluyoruz. Düzce'de kar amansız yağarken Ankara bıraktığımız gibi duruyor; kar yok, hava açık ama ayaz var.

Hüseyin Sarı
29 Ocak 2010, Ankara