

Kastamonu (24-25 Ekim 2009)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

24-25 Ekim 2009 tarihleri arasında, Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) organizasyonunda Kastamonu yöresine konaklamalı fotoğraf etkinliği düzenliyoruz. Etkinlik boyunca Kastamonu'nun Daday, Azdavay, Pınarbaşı ilçelerini dolaşacağız. Gideceğimiz yerler arasında Çatak, Valla ve Horma kanyonları ile Ilıca şelalesi var. 26 kişi ile gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik aynı zamanda bu bölgeye fotoğrafçılarla yaptığımız ilk gezi.

24 Ekim 2009, Cumartesi

Saat 07:15 gibi Ankara'dan özel aracımız ile yola çıkıyoruz. Güzel bir sonbahar günündeyiz. Etkinlik boyunca da havanın bizden yana olacağını umut ediyoruz. Gideceğimiz bölgenin sonbaharın renklerini göstermede çok cömert olduğunu biliyoruz.

Ilgaz üzerinden geçerek Kastamonu'ya, buradan da oyalanmadan Daday ilçesi yakınındaki Çömlekçiler köyündeki at çiftliğine geçiyoruz. Saat 12.00 gibi çiftlikte oluyoruz. Planladığımız gibi öğle yemeğine yetişiyoruz. Yemek öncesinde bazılarımız hazır at çiftliğine gelmiş iken ata binmeyi yeğlerken bazılarımız da etrafta fotoğraf konuları arıyor.



Daday'da at çiftliği

Gözleme şeklinde hazırlanan etli ve patatesli pideleri yedikten sonra bugün gitmeyi planladığımız Çatak kanyonunu gündüz gözü ile görebilmek için saat 13.40'da çiftlikten ayrılıyoruz. Yol boyu sonbaharın renklerini görebiliyoruz; bu iştah kabartan renkleri fotoğraflamak için mola vermek istesek de Çatak kanyonunu düşünerek bu isteğimizden vaz geçiyoruz.



Çatak kanyonu-Azdavay

Azdavay'ın içinden geçerek Çatak kanyonuna giden patika yolun başına kadar araçla gidiyoruz. Yaklaşık bir km uzunluğunda karışık orman içinden yürüdükten sonra Çatak kanyonuna hâkim noktaya saat 16.15 gibi ulaşıyoruz. Kanyon çok görkemli ve oldukça etkileyici. Buradan, daha uzakta Valla kanyonunu da görebiliyoruz.



Yanık Ali Konağı, Başören Köyü, Azdavay



Çatak kanyonunun görkemli derinliğini gün batımında fotoğraflayıp yükseklik ile ilgili espirilerin ardından geldiğimiz yoldan geri dönerek geceyi geçireceğimiz Başören köyündeki Yanık Ali konağına doğru gidiyoruz. Buraya bazılarımızın üçüncü gelişi olmasına rağmen karanlıktan dolayı konağın yolunu şaşırıyoruz; ama yolu kısa sürede buluyoruz.

Konakta yediğimiz lezzetli ve doyurucu akşam yemeğinin ardından FSK'nın ikramı kırmızı şarapları yudumlarken birçok konudan konuşuyoruz.

Bu gece saatler geri alınacak. Etkinliği daha verimli koordine edebilmek ve karışıklığa meydan vermemek için Ankara'ya dönene kadar saatlerimizi geri almamaya karar veriyoruz. Yarın erken uyanıp Pınarbaşı üzerinden Valla ve Horma kanyonlarına gideceğiz.

25 Ekim 2009, Pazar

Saat 07.00'de kahvaltıya oturuyoruz. Saat 08.20 gibi konaktan ayrılarak Pınarbaşı'na yöneliyoruz. Azdavay-Pınarbaşı yolu özellikle bu mevsimde çok renkli, bu yolda seyahat etmek de bir o kadar keyifli. Sabahın bu vaktinde hava parçalı bulutlu. Yolum bazı noktalarında yer yer yağmur yağıyor.



Azdavay-Pınarbaşı yolu

Pınarbaşı ilçesinden geçerek Valla kanyonuna doğru gidiyoruz. Renkler çok güzel, sıkça "sadece 2 dakika" dediğimiz ancak on dakikada toparlanamadığımız fotoğraf molaları veriyoruz. Güzel fotoğraf çekebileceğimiz bazı noktalarda da toparlanamama kaygısı ile mola veremiyoruz.



Valla kanyonu yolundan

Saat 10.20'de Valla kanyonu seyir terasına giden patika yolun girişindeki Muratbaşı köyüne ulaşıyoruz. Yürüyerek köy içinden geçip kanyonun görkemini daha iyi görebileceğimiz seyir terasına doğru patika yoldan gidiyoruz. Saat 11.15 gibi seyir terasına ulaşıyoruz.



Muratbaşı köyü-Pınarbaşı



Seyir terasında grup fotoğrafı çektirip etrafı doyasıya seyrettikten sonra patikadan Muratbaşı köyüne geri dönüyoruz.



Her zaman çekilecek bir şey ve herkesin farklı bir bakışı vardır





FSK, arkada Valla kanyonu

Saat 12.30 gibi Muratbaşı köyünden ayrılarak öğle yemeğini yiyeceğimiz Ilıca şelalesinin yakınındaki Parkılıca tesislerinde doğru geldiğimiz yoldan gidiyoruz. Işık, sabahki gibi iyi olmadığı için dönüşümüz daha hızlı oluyor.



Valla kanyonu



Ilıca köyü-Pınarbaşı



Ilıca köyü

Ilıca köyündeki Parkılıca tesislerinde yöreye özgü kara çorbanın yanısıra mantarlı pilav ve çok zengin menüden oluşan yemeklerimizi yiyoruz. Yemeğin ardından önce Ilıca şelalesine ardından da şelalenin hemen üstündeki Horma kanyonunun girişine kadar yürüyoruz.



Ayarlanmamış saatlerimize göre saat 17.00 gibi Ankara'ya dönmek üzere yola koyuluyoruz. Dönüşümüzü Gerede üzerinden yapacağız.



Parkılıca-Ilıca köyü

Saat 19.00 gibi Safranbolu'ya ulaşıyoruz. Burada yarım saatliğine mola veriyoruz. Molada bazılarımız hediyelik alışverişinde bulunurken bazılarımız da Boncuk Kafe'de yorgunluk atıyor. Molanın ardından yeniden yola koyuluyoruz. Saat 21.30 gibi Ankara'da oluyoruz.

Hüseyin Sarı
02 Kasım 2009, Ankara