

## Ilgaz (14 Şubat 2010)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

14 Şubat 2010 Pazar günü, Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) organizasyonluğunda 26 kişilik bir grupla gününbirliğine Ilgaz'a gidiyoruz. Bu etkinliğe FSK üyelerinin yanısıra TAEK'den konuklarımız da katılıyor.

Saat 07:00 gibi Ankara'dan özel aracımız ile yola çıkıyoruz. Klasik Ilgaz rotasını takip edip yol üstündeki klasik durağımızda mola veriyoruz. Hava açık ve güneşli ancak Ilgaz'da yoğun kar olduğunu biliyoruz. Aramızda bu etkinliğe fotoğraf için gelenlerin yanı sıra kaymak, karda yürümek ve hatta karın içine dalmak için gelenler de var. Bu gezide eminim herkes bir parça kendi isteğini gerçekleştirebilecek.



Foto: T. Kaynar

Anadolunun bu yüce dağına giden yolda, yine Anadolunun maharetli bayanlarının hazırlayıp ikram ettiği nefis pastaları yiyerek keyifle gidiyoruz. Kıymet Hanımın yanısıra diğer bayanlar da marefetlerini konuşturmuşlar, hepsine teşekkür ediyoruz. Bu güzel günün bir özelliği de Sevgililer günü oluşu. Aracımız Ilgazları tırmanırken, günün anısına Kıymet Hanım, Nazım Hikmet'in güzel bir şiirini okuyor bizlere.

### SEVİYORUM SENİ

Seviyorum seni  
ekmeği tuza banıp yer gibi  
Geceleyin ateşler içinde uyanarak  
ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi  
Ağır posta paketini neyin nesi belirsiz  
telaşlı, sevinçli, kuşku açar gibi  
Seviyorum seni  
Denizi ilk defa uçakla geçer gibi  
İstanbul'da yumuşacık kararırken ortalık  
içimde kımıldayan birşeyler gibi  
Seviyorum seni  
“Yaşıyoruz çok şükür” der gibi.

*Nazım Hikmet*

Herkesin kendince duyumsadığı sevgi kavramını usta şair nasıl da güzel dizelerle ortak paydalaştırmış! Ilgazların havası gibi bu dizeleri de ruhumuzun derinliklerine kadar soluyor, bu büyük sanatçımızı bir kez daha Anadolumuzun bu güzel coğrafyasında anıyoruz.



*Ilgaz kayak pisti*

Saat 11.00 gibi oteller bölgesine ulaşıyoruz. Üs olarak kullanacağımız Ankara Üniversitesinin Örsem tesislerine yerleşerek fazlalık eşyalarımızı burada bırakıyoruz. Yemek öncesi etrafı keşfetmek ve biraz da hareket etmek için kısa bir “yemek öncesi yürüyüşüne” çıkıyoruz. Ana pistin alt kenarından yürüyerek yan taraftaki küçük pistin sınırına kadar gidiyoruz. Kar bayağı derin, kısa bir yürüyüş yapmış olsak bile bir hayli zorlanıyoruz. Yürüyüşün ardından Örsem tesislerine geri dönerek açık büfe olan menüden yiyeceğimizden fazlasını yiyoruz.



*Oteller bölgesi, Ilgaz*



*Ilgaz kayak pisti*

Yemek ve ardından içilen çay sonrası katılımcıların bir kısmı oteller bölgesini keşfetmeyi tercih ederken bir grup da yürümeyi yeğliyor, Ayla Hanım ise kaymaktan yana. Onbir kişilik bir grupla biz, telesiyeyi kullanarak yukarıya çıkıp yürüyüşe başlamak istesek de telesiyeyde oluşan uzun kuyruktan dolayı yürüyüşe pist başından başlamak zorunda kalıyoruz. Derin kar ve geçit vermeyen ağaçlardan dolayı pistin kenarından dikkatlice yürüyoruz.





*Pist başından oteller*

Kayarak aşağıya inen kayakçılara göre ters şeritte olduğumuzu duyuran anoslar eşliğinde Pistin üst başına ulaşıyoruz. Bu hakim noktadan Ilgazları bir süreliğine izliyoruz. Daha sonra tepedeki TRT verici istasyonuna giden, şimdi karla kaplı araç yolundan yürümeye başlıyoruz. Karın bütün güzelliğini ve sakinliğini hissedebiliyoruz. Ağaçlar tümüyle karlara bürünmüş, sadece dalları değil, gövdeleri bile karlarla kaplı. Kayak ve piknik için gelen kalabalıktan uzaklaşınca karın huzur veren sessizliğini daha fazla duyumsuyoruz.





*Ilgaz*

Ortamın sessizliğini yanımızdan hızlıca geçen iki kayakçı bozuyor. Aniden ortaya çıkan, renkli kıyafetleri ve uyumlu hareketleri ile fotoğraf makinelerimizi hareketlendiren bu kayakçılar ayı görmüş kadar bizleri heyecanlandırıyor. Cross Country disiplinde kayak yapan kayakçıların yanımızdan birkaç kez gelip geçmeleri ile biz de onlara alışıyoruz ve bir sonraki geçişlerini merakla bekler oluyoruz.





Aşağıdaki grubu meraklandırmamak ve dönüş için geç kalmamak için vericiye ramak kala dönüşe geçiyoruz. Geldiğimiz yoldan telesiyenin başına kadar yürüyoruz. Yürüyüşe devam edip otele kadar yürümek istesek de, görevliler ya çok yorulduğumuzu ya da yine ters şeritte olabileceğimizi düşünerek telesiyeyi ile inmemizi öneriyorlar! Kendilerini kıramıyoruz. Telesiyeyi keyfini de tattıktan sonra Örsem tesislerinin kafeteryasında sıcak çaylarımızı içiyoruz, çayın ardından da dönüş hazırlıklarına başlıyoruz.



Saat 17.00 gibi Ankara için dönüşe geçiyoruz. Geldiğimiz güzergahı takip ederek Saat 20.30 gibi Ankara'da oluyoruz.

**Hüseyin Sarı**  
26 Şubat 2010, Ankara